

**Melidones, Socrates**  
**Private**  
**The Calgary Highlanders**  
**Royal Canadian Infantry Corps**  
**M-106339**



Socrates Melidones wordt op 2 december 1922 geboren in Regina, Saskatchewan. Zijn ouders, Lambros en Mary Agnes (Milton), zijn beiden niet van Canadese afkomst. Vader Lambros is geboren in Griekenland en moeder Mary Agnes in New York, V.S. Het gezin telt naast Socrates nog zes kinderen: broer Stathy (navigator bij de Royal Canadian Air Force), zus Marie, zijn broertjes Denny en Plato (Pete) en zijn zusje Alexandasi (rond 1938 getrouwd met Edward Baumbach). De familie bezoekt de Grieks-orthodoxe kerk.



*Socrates (rechts) en zijn broer Stathy.*

Socrates groeit op in Medicine Hat, Alberta, en gaat daar ook naar school. Na zeven jaar onderwijs verlaat Socrates op zijn vijftiende, na Grade 7, het onderwijs. Hij gaat daarna aan het werk in de tuinderij van zijn ouders. Zijn ouders hebben ook een snoepwinkel in Medicine Hat, waar hij regelmatig bijspringt. Verder werkt hij vijf jaar lang als schoenpoetser.

Op 18 januari 1943 meldt Socrates zich in Calgary, Alberta, aan voor actieve dienst in het Canadese leger. Hij is dan twintig jaar oud en vrijgezel.

DECLARATION TO BE MADE BY MAN ON ATTESTATION		
I, <u>Socrates Melidones</u> , do solemnly declare that the above particulars are true, and I hereby engage to serve in any Active Formation or Unit of The Canadian Army so long as an emergency, i.e., war, invasion, riot or insurrection, real or apprehended, exists, and for the period of demobilization after said emergency ceases to exist, and in any event for a period of not less than one year, provided His Majesty should so require my services.		
Date <u>18th January, 1943</u>	<u>S. Melidones</u>	(Signature of recruit)
OATH TO BE TAKEN BY MAN ON ATTESTATION		
I, <u>Socrates Melidones</u> , do sincerely promise and swear (or solemnly declare) that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty.		
Witness <u>Rasmussen</u>	<u>lpl</u>	<u>S. Melidones</u>
(Name)	(Rank)	(Signature of Recruit)

Na zijn aanmelding wordt Socrates omschreven als een indrukwekkende Griek. Indrukwekkend qua uiterlijk, lichaamsbouw en persoonlijkheid. Hij is 1.68 meter lang en weegt 62 kilo. Hij heeft zwart haar en bruine ogen. Hij vertelt er spijt van te hebben dat hij na Grade 7 gestopt is met school. Zo heeft hij weinig vooruitzichten in zowel zijn burgerbestaan als in het leger. Hij zal onderaan de ladder moeten beginnen bij zijn militaire loopbaan. Hij geeft aan geïnteresseerd te zijn in het schieten met geweren. Hij doet niet aan sport en heeft nog geen idee wat hij na terugkomst uit de oorlog wil gaan doen.

De eerste vijf maanden van zijn dienstitijd brengt Socrates door in twee verschillende trainingskampen in Canada. Het no. 133 Canadian Army (Basic) Training Centre in Camrose en het A16 Canadian Infantry Training Centre in Calgary. In april 1943 wordt hij zes dagen opgenomen in het Currie Hospital in Calgary met een zware keelontsteking. Op 29 mei 1943 krijgt hij twee weken verlof om thuis afscheid te kunnen nemen van zijn familie. Op 18 juni vertrekt hij per schip naar Engeland, alwaar hij op 24 juni 1943 aankomt.

In Engeland wordt hij ingedeeld bij de Canadian Infantry Reinforcement Unit en een maand later bij het Canadian Scottish Regiment. Er volgt een jaar van training in het zuiden van Engeland.

Op 2 juni 1944 wordt het Canadian Scottish Regiment, als onderdeel van de 7<sup>th</sup> Brigade, ingescheept. Socrates en zijn regiment bestormen op 6 juni 1944 de linkerflank van Juno Beach. Het is D-Day.



De soldaten die de eerste 90 meter strand overleven, ontdekken dat de bunker die ze moeten veroveren al kapotgeschoten is door de marine. Het tweede doel is Chateau Vaux. Ze gooien een aantal handgranaten naar binnen en de aanwezige Duitse soldaten geven zich onmiddellijk over. Daarna vervolgen ze hun weg naar onder andere Vaux, Ste. Croix-sur-Mer en Banville. Aan het einde van de dag bevinden ze zich zes mijl landinwaarts bij Pierrepont. Er is hevig gevochten. Het Canadian Scottish Regiment telt 87 gesneuvelde soldaten.

Socrates overleeft deze dag en het regiment trekt verder Normandië in, richting Caen.





Voordat het Canadian Scottish Regiment Caen bereikt, wordt Socrates op 11 juni opgegeven als vermist. Het regiment is dan in de buurt van Putot-en-Bessin. Drie dagen later, op 14 juni, wordt door de Canadese administratie geregistreerd dat hij gewond is. Hij heeft schotwonden in zijn benen en verblijft in een Amerikaans veldhospitaal. Hoe hij daar terecht is gekomen, is onduidelijk.

Een week later, op 21 juni, wordt hij overgebracht naar een Canadees ziekenhuis. Hier verblijft hij bijna drie weken. Als hij voldoende is opgeknapt voor transport, wordt hij gerepatriëerd naar Engeland en opgenomen in het Roman Way Convalescent Hospital in Colchester, Essex. Hier verblijft hij van 11 juli tot 8 augustus 1944. Na zijn ontslag uit het ziekenhuis is hij nog bijna een maand in Engeland, waarschijnlijk om te revalideren. Op 5 september 1944 wordt hij opnieuw ingescheept voor de oversteek naar Frankrijk.

Een week na aankomst wordt hij ingedeeld bij een ander regiment, de Calgary Highlanders. Hij is één van de 180 mannen die deel uitmaken van de versterkingseenheid die de Calgary Highlanders op dat moment hard nodig hebben. Vanuit Loon Plage proberen ze deze dagen Duinkerke in te nemen. Duinkerke en omgeving wordt door de Duitsers zwaar verdedigd. En de Calgary Highlanders, met Duinkerke in zicht, vechten van boerderij naar boerderij onder constant artillerievuur. Het is gevaarlijk en deprimerend. Het lukt uiteindelijk niet om Duinkerke in te nemen.

Op 18 september vertrekken de troepen per truck vanuit Loon Plage naar Antwerpen, op 4 september ingenomen door de Britten, door de velden van Ieper die nog duidelijk de sporen dragen van de Eerste Wereldoorlog. Duinkerke zal tot het einde van de oorlog in handen blijven van de Duitsers. Socrates is met zijn regiment op weg naar de Slag om de Schelde.

Drie dagen krijgt Socrates wat rust. Vanuit Antwerpen vechten de Calgary Highlanders zich over het Albertkanaal, het begin van de Slag om de Schelde, naar het Turnhoutkanaal richting Eindhoven waar ze verblijven



tot 3 oktober 1944. Ook nu is de rust van korte duur. Via Lichtenberg en Brasschaat wordt het regiment ingezet in Hoogerheide bij de Slag om Woensdrecht. Tweeënzeventig uur wordt hier hevig gevochten. Socrates verliest dertig van zijn strijdmakkers. En dat is nog maar het begin. De Slag om de Schelde woedt verder via Ossendrecht, Kruiningen en Schore naar de Slag om de Sloedam. Het is dan 31 oktober.

Het regiment van The Black Watch doet als eerste een aanval op de dam. Zij lijden zulke zware verliezen dat de volgende dag de Calgary Highlanders worden ingezet. Ook zij komen niet verder dan halverwege de dam. Er wordt op zulke korte afstand gevochten dat handgranaten kunnen worden teruggegooid nog voordat ze ontploft zijn. In de morgen van 1 november lukt het de Highlanders de westkant van de dam veilig te stellen, maar het lukt ze op 2 november niet om verder te komen dan het bruggenhoofd op Walcheren.



Uiteindelijk landen er Britse commando's op Walcheren en zij verdrijven de Duitsers. Dit maakt de Slag om de Sloedam achteraf onnodig. Het kost 107 Calgary Highlanders het leven.

Socrates komt, na deze vreselijk slag, terecht in de omgeving van Nijmegen. In eerste instantie worden de Calgary Highlanders vanaf 10 november gestationeerd in huizen langs de weg tussen Nijmegen en Malden. Ze worden ingezet bij het bewaken van bruggen bij Malden en Grave. Er zijn rustdagen en er wordt getraind met een nieuw wapen, de WASP-vlammenwerper. Gedurende de hele winter wordt het regiment ingezet bij de bewaking van de grens bij Groesbeek. Twee weken op, één week af.

Op 1 december 1944, tijdens één van de rustdagen, vindt er een vreselijk incident plaats. Socrates deelt met 4 van zijn kameraden een slaapkamer in het huis waar ze zijn ingekwartierd. Vlak na de lunch zijn ze aan het grappen en grollen op hun slaapkamer. Eén van de jongens maakt zijn geweer schoon en zet het tegen de muur. Een andere jongen pakt het geweer op, kijkt in de kamer van het geweer en ziet dat het niet geladen is. Hij richt het geweer op Socrates en roept: "Mel..."! Hij haalt de trekker over. Tot zijn grote schrik blijkt het geweer toch geladen. Socrates overlijdt ter plekke, 21 jaar oud.

## **Pte. S. Melidones Killed In Action**

(From Our Own Correspondent)  
MEDICINE HAT. — Gust Melidones has received word that his nephew, Pte. Socrates Melidones, has been reported killed in action on the Holland front. This lad had been wounded on three different occasions, and after one occasion spent five days and nights in enemy territory with nothing to eat or drink. He managed to escape and spent three months in No. 19 Canadian General Hospital overseas before being sent back to the firing line.

Socrates wordt tijdelijk begraven op de Jonkerbos War Cemetery in Nijmegen. Op 31 juli 1945 wordt hij herbegraven op de Canadese Oorlogsbegraafplaats Groesbeek, plot **IV. C. 10**.

Voor de 684 dagen dat Socrates in dienst is geweest, ontvangt hij de volgende onderscheidingen:

- 1939 – 1945 Star
- France & Germany Star
- Defence Medal
- War Medal 1939 – 1945
- Canadian Volunteer Service Medal & Clasp

Op zijn grafsteen in Groesbeek staat de volgende tekst:

EVER REMEMBERED  
BY MOTHER AND DAD  
UNCLE GUST  
SISTERS AND BROTHERS

*Groesbeek – 28 maart 2020.*



Levensverhaal: Sigrid Norde – Research Team Faces To Graves.  
Onze dank gaat uit naar de familie Melidones voor het delen van foto's.

Bronvermelding:

Commonwealth War Graves Commission

Library and Archives Canada

David J. Bercuson, Battalion of Heroes – The Calgary Highlanders in World War II, The Calgary Highlanders Regimental Foundation, 1994

[https://www.myheritage.nl/person-2000110\\_425365011\\_425365011/socrates-melidonis](https://www.myheritage.nl/person-2000110_425365011_425365011/socrates-melidonis)

[http://www.canadianscottishregiment.ca/index.php?area\\_id=1000&page\\_id=1005&page\\_element\\_id=3&article\\_id=6&LIMIT3=0](http://www.canadianscottishregiment.ca/index.php?area_id=1000&page_id=1005&page_element_id=3&article_id=6&LIMIT3=0)

<http://www.junobeach.info/juno-4-0.htm>

<https://www.zeeuwseankers.nl/verhaal/zeeland-herdenkt-de-slag-om-de-schelde-in-1944>

[https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag\\_om\\_de\\_Sloedam](https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_om_de_Sloedam)